

# Voeding in de woestijn



pinkstergemeente

**de Schuilplaats**

Dorpsstraat 105<sup>a</sup>, 3209 AE Hekelingen - Spijkenisse

[WWW.PGDESCHUILPLAATS.NL](http://WWW.PGDESCHUILPLAATS.NL)

*Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties*

# Voeding in de woestijn

## De vrouw en de draak (WV2012)

### Openbaringen 12

Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode draak. Hij had zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven diademen. Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg en wierp ze op de aarde. De draak stond vóór de vrouw die zou baren, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had. Zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden, **twaalfhonderdzestig dagen.**

# Voeding in de woestijn

## Oorlog in de Hemel

Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug. Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die Duivel en Satan heet en de hele wereld misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen: 'Nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God gekomen en de heerschappij van zijn Messias, want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, hij die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, want zij waren niet gehecht aan het leven, zelfs niet met de dood voor ogen. Daarom: juich, hemelse sferen, en u die daar woont. Wee u, aarde en zee: de duivel is ziedend van woede naar u afgedaald, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn.'

# Voeding in de woestijn

## Oorlog op aarde en een Schuilplaats

Zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, begon hij de vrouw die het mannelijk kind had gebaard, te vervolgen. Maar aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, om naar de woestijn te vliegen, naar de voor haar bestemde plaats, waar zij buiten het bereik van de slang wordt gevoed, **een tijd en twee tijden en een halve tijd**. Toen spuwde de slang uit zijn muil de vrouw water na, als een stroom, opdat die stroom haar zou meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp: zij opende haar mond en verzwoeg de stroom die de draak uit zijn muil had gespuwd. Nu ontstak de draak in blinde woede tegen de vrouw. Hij ging weg om oorlog te voeren tegen haar overige kinderen, tegen hen die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren.

# Voeding in de woestijn

## De vrouw en de draak

Openbaringen 12:1 Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

**Genesis 37 romeinen 9-11,**

2 Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.

**Mattheus 24 romeinen 8 Jesaja 66 Jeremia 30 1 Thessalonicenzen 5 Jeremia 6**

3 Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode draak. Hij had zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven diademen.

**Daniel 7 openbaring 13**

4 Zijn staart vaagde 1/3 deel van de sterren aan de hemel weg en wierp ze op de aarde.

**Judas 1 Ezechiël 28**

De draak stond vóór de vrouw die zou baren, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had. 5Zij baarde een kind,

**een mannelijke zoon SV (huios erfegenaam),**

# Voeding in de woestijn

## De vrouw en de draak

Die Zoon die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.

Psalm 2:9, openbaring 2:27;19:15 Jesaja 66:8; 2 kor 5:1,2

Haar kind werd ijlings weggevoerd/ weggerukt met kracht sv harpazó naar God en zijn troon.

1 thessalonicenzen 4:17

6 De vrouw vluchtte naar de woestijn (azal?), waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden, twaalfhonderdzestig dagen. SV “waar zij haar zouden voeden”

### Huiswerk vergelijken 1260:

- 1 Tijd, tijden en een halve tijd Daniel 7:25; 12:7; openbaring 12;14
- 42 maanden Openbaring 11:2; 13:5
- 1260 dagen Openbaring 11:3; Daniel 12:6
- ½ “week” Midden der jaren Daniel 9:27 ,Habakuk 3:3

Zie verder nog Daniel 9, Daniel 12 en Mattheus 24

# Voeding in de woestijn

## Oorlog in de Hemel

7 Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug.

**1000x1000 & 10.000x 10.000den,**

**openbaring 5:11, Daniel 7:10,26 Numeri 10:36; Psalm 86;18**

## Michael

- 1 (ste) voornaamste vorst Michael **Daniel 10:13**
- De AartsEngel Michael **Judas 1:9; 1 Thessalonicenzen 4:16**
- Daniel's vorst Michael **Daniel 10:21**
- Michael staat de zonen van Juda **Daniel 12:1**

8 Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

9 De grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die Duivel en Satan heet en de hele wereld misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem.

**Lucas 10:18 Jesaja 14**

10 En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen: 'Nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God gekomen en de heerschappij van zijn Messias,

**Daniel 2:44; 7:14 openbaringen 5:12;**

want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, hij die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht.

11 Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, want zij waren niet gehecht aan het leven, zelfs niet met de dood voor ogen.

12 Daarom: juich, hemelse sferen, en u die daar woont. Wee u, aarde en zee: de duivel is ziedend van woede naar u afgedaald, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn.'



# Voeding in de woestijn

## Oorlog op aarde en een SCHUILPLAATS

13 Zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, begon hij de vrouw die het mannelijk kind had gebaard, te vervolgen.

**Daniel 9; 2 thessalonicenzen 2; brieven v Johannes; Daniel 7  
de Antichrist, de kleine Hoorn, de zoon des verderfs**

14 Maar aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, om naar de woestijn te vliegen, naar de voor haar bestemde plaats, waar zij buiten het bereik van de slang wordt gevoed, een tijd en twee tijden en een halve tijd.

## VLUCHT INDE WOESTIJN

**Zacharias 14:5**

**Mattheus 24:15**

**1 Thessalonicenzen 5:3**

**Jeremia 31:2**

**Joel 2:32**

olijfberg slijt

vlucht op de bergen

Vrede vrede geen gevaar en dan een haastig verderf.  
genade in de woestijn.

ontkoming uit Jeruzalem;

# Voeding in de woestijn

## Oorlog op aarde en een SCHUILPLAATS

Azal of Asal/Asiel, de steen Ezel de voorbestemde Plaats  
David had de Schuilplaats bij de steen Ezel

### Synoniemen voor Azal

THEMAN, HOR, PARAN SELA BOZRA, EDOM SCHAAPSKOOI

Op Petra zou de Heer zijn gemeente bouwen. (Mattheus 16)

Habakuk 3

Jesaja 63

micha2

Ezechiël



Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties

# Voeding in de woestijn



**Wij hebben:**

**De Hoge Priester**

**De goede Herder**

**De Koning**

**Die zorgt voor ons in de woestijn**