



Loofhuttenfeest!

Leviticus 23:39-43



Leviticus 23:39-43

“Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag moeten jullie rustdagen zijn. De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van de HEER, jullie God. Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand. Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, om jullie kinderen er aan te herinneren dat Ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen IK hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jullie God.””

Leviticus 23:40

De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen.





Looftak

Palmtak

Beekwilg

Etrog

Wonen in de loofhut toen...



Wonen in de loofhut nu!





Leviticus 23:40

“u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heere, uw God, verblijden.”

Loofhuttenfeest in het nieuwe testament.

- Geboorte van Jezus?
- Onderwijs van Jezus
- De wederkomst en Gods koninkrijk





Prediker 9:7-9

‘Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven.’