



Blijde verwachting Opname - wederkomst

PG de Schuilplaats - 27 februari 2022 - Spijkenisse

1 Cor. 15:51-52

⁵¹Zie, ik deel u een **geheimenis** mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij **veranderd** worden, ⁵²in een **ondeelbaar ogenblik**, bij de laatste **bazuin**, want de bazuin zal klinken en **de doden** zullen **onvergankelijk opgewekt** worden en **wij** zullen **veranderd** worden.

Want **de Here Zelf** zal op een teken, bij het roepen van een **aartsengel** en bij het **geklank ener bazuin Gods**, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen **op de wolken** in een **oogwenk weggevoerd** worden, **de Here tegemoet in de lucht**, en zo zullen wij **altijd met de Here wezen.**”

1 Thess. 4: 16-17

De toorn van God en van het Lam.

1. “Verwacht Zijn Zoon uit de hemelen, die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, **Die ons verlost van de komende toorn.**” **1 Thess. 1: 10**
2. “ Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de **toorn van God** blijft op hem.”
Joh. 3:36
3. “Veel meer zullen wij derhalve, thans door Zijn bloed gerechtvaardigd, **door Hem behouden worden van de toorn.**” **Rom. 5:9**

4. “Want God heeft ons **niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid, door onze Here Jezus Christus**, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen (= gestorven zijn), tezamen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar en bouw elkaar op, zoals jullie nu ook doen.”
1 Thess. 5: 9-11.

5. Jezus Zelf waarschuwt **de gemeente in Philadelphia**, het typebeeld van de gelovigen die dicht bij de Heer leven, dat God hen **uit** het uur van de verzoeking wil houden. (Onze Vader: “.. leidt ons **niet in verzoeking**, maar verlos ons van het Kwaad”).

Openb. 3:10:

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren **voor (Gr: Ek = Uit)** de **ure der verzoeking**, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

6. “En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, Die gezeten is op de troon, en voor de **toorn van het Lam.**”
Openb. 6 :16
7. “En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: 7 engelen, die de laatste 7 plagen hadden, want daarmee is **de gramschap (de toorn) van God** voleindigd.” **Openb. 15:1**
8. “En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de 7 engelen: Gaat heen en giet de **7 schalen van de toorn van God** uit op de aarde.” **Openb. 16:1**

VERWACHT ZIJN ZOON
uit de hemelen

die Hij uit de doden
heeft opgewekt,
namelijk JEZUS,

Die ons VERLOST van
de komende toorn

De Opname	De Wederkomst
1. Vóór de Grote Verdrukking. Luc. 21: 36	1. Na de Grote Verdrukking. Matt. 24: 29-31
2. Christus komt voor Zijn heiligen. 1 Thess. 4:13-18	2. Christus komt met Zijn heiligen. Openb. 19:14; Judas 1: 14-15
3. Christus komt op de wolken. 1 Thess. 4: 17	3. Christus komt op aarde. Hij zet Zijn voet op de Olijfberg. Zach. 14:4
4. Christus de Zalige Hoop. Titus 2: 13	4. Christus: de grote dag van de toorn Gods en het Lam. Opb. 6:16-17; Opb. 19:15

<p>5. Gemeente opgenomen in de hemel, Bruiloftsmaal. Joh. 14: 2-3</p>	<p>5. Gemeente regeert met Christus op aarde. Opb. 20:4</p>
<p>6. Alleen de Gemeente, de Bruid, ziet Jezus in de lucht. 1 Thess. 5: 4-5,9</p>	<p>6. Alle stammen van de aarde zien Koning Jezus. Opb. 1:7</p>
<p>7. Opname kan <u>elk moment</u> gebeuren. 1 Thess. 5: 1</p>	<p>7. Wederkomst gebeurt <u>na</u> de Grote Verdrukking (na 7 jaar). Opb. 20:12</p>

<p>8. Gemeente verschijnt voor de BEMA-Rechterstoel van Christus. Plaats van Genade. Verantwoording afleggen, geen veroordeling. 2 Cor. 5:10</p>	<p>8. Alle doden verschijnen voor de grote witte troon. Doden worden geoordeeld naar hun werken, op grond van de boeken en het Levensboek. Opb. 20:11-12</p>
<p>9. Na de Opname: hongersnoden, oorlogen, aardbevingen, plagen, Grote Verdrukking. Opb. 6,7,8,9,10.</p>	<p>9. Na de Wederkomst: 1000-jarig Vrederijk. De duivel wordt gebonden in de afgrond. De eerste opstanding in 3 fasen. Opb. 20: 1-6.</p>

ONZE BLIJDE VERWACHTING:



HOOP & GERECHTIGHEID